



## Japans voor op Reis · 旅の日本語 - 2019

Galerie Iroha organiseert cursussen **Japanse Taal voor op Reis** en **Japanse Taal voor Beginners**.

### Japans Voor op Reis

Locatie: Galerie Iroha, Voorstraat 487, 3311CV Dordrecht

Lesgeld: € 80,- (4 lessen van 1,5 uur, excl. lesmateriaal, vanaf twee deelnemers)

Introductie korting: 10 % korting per cursist

♦In andere aantallen graag ervan informeren (Er is geen privéles)

### Lesmateriaal

We gebruiken het boekje, "Japanese Phrasebook & dictionary" Lonely planet, ISBN: 9781743214404/ Authors: Yoshi Abe, Keiko Hagiwara/ 272 pages | Dimensions: 93mm x 140mm.

De basis gaat over het dagelijks gebruik van het Japans tijdens het reizen in Japan en het OEFENEN daarvan, zoals:

- Het groeten, en je zelf voorstellen bij ontmoetingen
- Vragen stellen (vragen naar de weg, boodschappen doen, reizen met openbaar vervoer, ...)
- Eten in een restaurant
- Verder, enkele belangrijke aspecten van Japanse cultuur en gewoontes
- (Er is geen activiteiten van het reisbureau)

De inhoud en focus kan aangepast worden op jullie interessegebied.

### Nieuwe cursussen

**Cursus in mei 2019 is gestart**

Inschrijven: gesloten

**Nieuwe cursus is nog niet geplant**

Inschrijven: graag per e-mail (onderwerp: Cursus Japans voor op Reis)

### Meer informatie

Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u contact opnemen met Mamiko Nagatomo

**E-mail** : [info@mamikonagatomo.com](mailto:info@mamikonagatomo.com)

**Tel.:** 06 14 21 84 52.

*U kunt ook altijd even binnen komen!*